

Njutningen ligger i nuet och tystnaden

”Tillåt dig att stanna upp. Njutningen finns i nuet och tystnaden” står det på skylten utanför ett litet hus, som byggts på en bergsknalle på ön Lappo och som fått namnet Andrum.

Text: Helena Forsgård
Foto: Kjell Söderlund

Det mesta som händer på Lappo tycks hända i eller utgå från hamnområdet. Här lägger färjan till. Här finns gästhamn, restaurang, butik, ett skärgårdsmuseum och en samling bodar med namn som Bulleboden, Fiskboden och Sjöboden, där kläder säljs. Här startar en vandringsstig som går förbi både midsommarstången och discgolfbanan.

Det lilla huset Andrum, som också ligger i hamnområdet, har byggts med EU-pengar av byns ungdomsförening. Dörren är öppen. På bordet ligger en duk med korsstygnbroderier och runt det står fyra stolar.

Här kan man slå sig ner och insupa en rejäl portion Lappo-atmosfär; titta ut över bodarna, över klipporna med sina krypenar och längre bort holmar och hav. I farleden utanför möts skärgårdsfärjan och en segelbåt.

Krögare sommartid

Marja Helin står bakom disken i restaurang Galeasen. Hon kom till Lappo som butiksföreståndare för drygt sju år sedan. Men efter några år i butiken sadlade hon om och blev krögare i restaurangen.

– Wienerschnitzel och stekt abborre är våra storsäljare. Jag har inte öppet över vintern utan då försöker jag hitta något annat jobb och det brukar ordna sig. Jag skriver till kommunen att jag är tillgänglig för i stort sett det mesta utom att köra traktor eller motor-såg, säger hon.



■ Turismföretagaren Tiina Thörnroos skulle gärna se att fler flyttade till Lappo. – Här finns utrymme för alla som vill vara med och bidra till en levande vardag, säger hon. FOTO: KJELL SÖDERLUND

Butiken drivs av Lappo handelslag och säljer både det ena och det andra. Intill frysskåpet med korv, kött och sill står fyra par åror. Kaffekoppar, badmintonbollar, kramdjur och garn från fåruppfödarna på grannön finns också i sortimentet.

Men lönsamheten är inte den bästa. Få bor på Lappo året runt: enligt statistiken drygt 40 personer, men så många är det inte i praktiken under vintermånaderna, och det är endast tack vare sommarruljangen som butiken kan ha öppet året om. Vintertid drar man

ner på antal dagar som butiken är öppen och föreståndaren, som även kör ut posten, är då den enda anställda.

Butiken är inte enbart en butik; den är också en social träffpunkt för byborna under de lugna vintermånaderna.



Återvänt från Sverige

Kurt Blomqvist kommer till butiken på sin fyrhjuling. Han bodde på Lappo tills han var 4 år gammal. Då gjorde hans föräldrar som många andra på 1950-talet – flyttade till Sverige där jobben fanns och Kurt växte upp i grannlandet.

– Men vi kom till Lappo varenda sommar. I min barndom fanns det hundra kor och elva hästar på ön och folk levde av jordbruk och fiske. Som vuxen fortsatte jag att komma hit med mina barn och så småningom även barnbarn. Som pensionär flyttade jag hit och nu bor jag här åtta månader per år. Övriga fyra månader är jag i Jämtland för att få uppleva en riktig vinter, säger han och fortsätter:

– Jag har besökt många orter runt om i världen men ingen går upp mot Lappo. Lappo är helt enkelt min plats på jorden. Nu vill jag göra vad jag kan för att få fler att flytta till hit. Jag vill se ett livskraftigt Lappo året runt.

Gästhem i skolan

Turistföretagaren Tiina Thörnroos har just vinkat av en grupp damer som bott på Pellas gästhem, som hon driver. Damerna har återkommit flera år i följd. De utövar yoga med egen ledare i ungdomslokalen Klockkulla – för övrigt ritad av arkitekten Lars Sonck – och åter vegetariska rätter, som Tiina lagar.

– Det är mycket som ska skalas och hackas och det är jämnt sjå att hinna plocka undan efter lunchen innan jag ska börja med middagen, säger hon.

Tiina är skärgårdsbo från födseln. Hon växte upp på Sottunga, en annan ökommun på Åland, innan hon gifte sig med en Lappobo och flyttade dit. 2004 tog hon och maken över gästhemmet, som hade inrymts i den gamla skolan, och

